

Φιλόμουσος Εταιρεία Αθηνών

Η Φιλόμουσος Εταιρεία Αθηνών ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1813 από τους τότε προεστούς της πόλης Ιωάννη Μαρμαροτούρη, Πέτρο Ρεβελάκη, και Αλέξανδρο Χωματιανό. Ο Χωματιανός καταγόταν από παλιά αγγλική οικογένεια και έτσι εξασφαλίστηκε η έμμεση υποστήριξη της Εταιρείας από τους Άγγλους.

Κύριος στόχος της ήταν η περισυλλογή και διατήρηση των μνημείων που κινδύνευαν να καταστραφούν, ώστε να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Εξίσου σημαντική ήταν η εκπαίδευση και πνευματική καλλιέργεια των νέων.

Η κεντρική ιδέα της εταιρείας ήταν να μορφωθούν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής και να ενωθούν σε ένα ενιαίο κράτος. Οι λόγιοι της εποχής στήριξαν αυτή την ιδέα και η δημιουργία εστίων ελληνισμού στη Βλαχία, στη Μολδοβλαχία, καθώς και στην Βουλγαρία, έθεσαν τα θεμέλια για τις προσπάθειες εκπολιτισμού των περιοχών.

Η Φιλόμουσος εταιρεία διαδόθηκε πολύ γρήγορα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εξαιτίας του φιλομαθή και πολιτιστικού σκοπού της. Κάθε ξένο μέλος της εταιρείας πλήρωνε για ετήσια συνδρομή τρία ισπανικά τάλληρα και ως πράξη ευγνωμοσύνης στους συνδρομητές δίνονταν χάλκινα ή χρυσά δακτυλίδια, ανάλογα με το ποσό που πρόσφεραν στην εταιρεία. Τα δακτυλίδια αυτά αποτέλεσαν γνώρισμα των υποστηρικτών και βοηθών της Φιλόμουσου εταιρείας. Χάρη στην χρηματική βοήθεια των συνδρομητών ιδρύθηκε η Ελληνική Σχολή, η Φιλοσοφική Σχολή, η Σχολή Ντέκα και άλλες.

Το 1814, με την συγκατάθεση του Τσάρου που ήθελε να αντισταθμίσει την αγγλική επιρροή στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας ίδρυσε την Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης. Οι σκοποί της Εταιρείας ήταν η έκδοση κλασικών βιβλίων, η οικονομική στήριξη φτωχών μαθητών και η διάσωση αρχαίων. Οι ιδρυτές της Φιλόμουσου Εταιρείας της Αθήνας δεν ήθελαν να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες.

Η δράση της Φιλόμουσου Εταιρείας Αθηνών διακόπηκε για μερικά χρόνια και συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1824, με την βοήθεια του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου. Από τότε συνέχισε να λειτουργεί κανονικά μέχρι την εισβολή του Κιουταχί στην Αθήνα, έτος 1826.

Το εγχείρημα της Φιλόμουσου Εταιρείας της Αθήνας, όπως και της Βιέννης, ήταν απαιτητικό αλλά αξιέπαινο. Επιπλέον, έδωσε ελπίδα στον αμόρφωτο ελληνικό λαό για ένα ελεύθερο μέλλον, εφοδιάζοντας τον με γνώση καθώς και πολεμικό εξοπλισμό.



Το έμβλημα της
Φιλόμουσου Εταιρείας
Αθηνών

Συμμετέχοντες

**ΑΛΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΝΤΑ
ΑΛΗΝΤΑΗ ΟΓΛΟΥ ΣΟΝΕΡ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΝΓΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ ΦΡΟΣΩ
ΧΑΗΤΑ ΕΓΚΕ
ΧΕΜΣΕΡΗ ΤΑΡΚΑΝ**

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πηγές

- istorikathemata.com
- offlinepost.gr
- el.wikipedia.org
- Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, *Νέα Ελληνική Ιστορία*. Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995.
- Έλενα Τάτσιου, *Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική πολιτική κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1827)*. Αλεξανδρούπολη 2020.